



Faust: Projectzangers gezocht

Al vijftientig jaar begeleidt Nico Ph. Hovius ons koor Alegría. Dat vieren we door op zaterdagavond 7 oktober 2017 een compositie van zijn hand uit te voeren: Faust. Een theatrale cantate voor koor, professionele solisten en musici. De tekst is van G.J. Slump, hij herschreef de Faustlegende op geheel eigen wijze, met een originele twist.

De legende Faust van Waardenburg

Faust van Waardenburg is oorspronkelijk het verhaal van een rondreizende chirurgijn die kermissen en jaarmarkten bezoekt en daar zijn zaken doet. Faust betreft het kasteel Waardenburg aan de Waal bij Zaltbommel om daar op zoek te gaan naar de steen der wijzen. Net als in alle andere Faustlegendes draait het verhaal om het contract dat Faust afsluit met de duivel. Zeven jaar zal de duivel, Luci Fèr, haar diensten aanbieden aan de wetenschapper Faust, maar na de zeven jaar zal de ziel van Faust voor Luci zijn. Faust hoopt dat Luci met haar krachten en kennis hem zal helpen de steen der wijzen uit te vinden. Door het bezit van deze steen zal Faust alle wijsheid bezitten. Luci blijkt hem niet te kunnen helpen met zijn wetenschappelijk onderzoek, en omdat zij hem wetenschappelijk niet tot waarde is geeft Faust haar de meest onmogelijke opdrachten. Na vier jaar is Luci het zat en zij vraagt Faust om het contract te ontbinden. Daar wil Faust niets van weten. Als Faust op het punt staat om na zeven jaar zijn uitvinding van de steen der wijzen te onthullen, is het te laat. Luci komt zijn ziel opeisen.

Projectleden gevraagd

Vanaf donderdagavond 23 februari wordt een half jaar lang gerepeteerd. Sopraan, alt, bas, tenor, iedereen met enige muzikale ervaring is welkom om deel te nemen. Vooral de inbreng van mannen is gewenst.

Deelnemen als projectlid kan tot en met maart. De kosten bedragen €90 inclusief partituur. Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Nicole Penterman,

E-mail: N.Penterman@gmail.com