



40 dagen: van donker naar licht

Paaskerk Amstelveen - 2018

Veertigdagentijd

- Deze periode van bezinning en reflectie start op Aswoensdag in de St. Urbanuskerk.
- Vanaf Aswoensdag zijn in de Paaskerk vijftien Kruiswegstaties van Gerard de Bruyne te zien die de lijdensweg van Jezus verbeelden.
- In de Paaskerk is een boekje verkrijgbaar met teksten en overwegingen voor alle dagen in de veertigdagentijd.
- In de veertigdagentijd staan de diensten in de Paaskerk in het teken van bijbelverhalen rond het getal 40.
- Op vijf dinsdagavonden zijn er vespers, georganiseerd in samenwerking met de St. Urbanuskerk. De eerste vesper is op 20 februari in de Paaskerk.
- Iedere week wordt een inspiratie-avond georganiseerd om met elkaar inhoud te geven aan de veertigdagentijd. de serie avonden start op 20 februari.

Woensdag 14-feb	19.30 uur	Dienst Aswoensdag - St. Urbanuskerk
Zondag 18-feb	10.00 uur	Eerste zondag van de veertigdagentijd: Noach - ds. Marianne Bogaard Direct na afloop van de dienst vertelt Jany Steur over het liturgisch bloemschikken tijdens de veertigdagentijd en de Stille Week.
Dinsdag 20-feb	19.30 uur 20.15 uur	Oecumenische vesper - Paaskerk Startavond rond de veertigdagentijd - ds. Marianne Bogaard In gesprek over de betekenis van de veertigdagentijd. Wat kun je zelf doen om betekenis te geven aan deze periode van versobering en bezinning?
Zondag 25-feb	10.00 uur	Tweede zondag van de veertigdagentijd: Mozes - ds. Werner Pieterse Direct na afloop van de dienst geeft kunstenaar Gerard de Bruyne een toelichting op de Kruiswegstaties.
Dinsdag 27-feb	19.30 uur 20.15 uur	Oecumenische vesper - St. Urbanuskerk Bezinning op de Kruisweg - ds. Werner Pieterse Een avond in de Paaskerk met poëzie, overdenkingen en gesprek rond de Kruiswegstaties.
Zondag 4-mrt	10.00 uur 10.30 uur	Derde zondag van de veertigdagentijd: Jozua en Kaleb - ds. Marianne Bogaard Themaviering Dagecentrum Westwijk - ds. Gert Jan de Bruin
Dinsdag 6-mrt	18.00 uur 19.30 uur	Sobere maaltijd - Paaskerk (vooraf aanmelden) Oecumenische vesper - Paaskerk
Donderdag 8-mrt	20.15 uur	Avond over Johannes Passion Kerkmusicus Marcel den Dulk heeft meerdere keren de Johannes Passion uitgevoerd met koor en orkest. Ook heeft hij de Duitse tekst in het Nederlands vertaald. Op deze avond vertelt hij over zijn ervaringen met de Johannes Passion en gaat hij met de aanwezigen zingen.
Zondag 11-mrt	10.00 uur	Vierde zondag van de veertigdagentijd: Jona - ds. Marianne Bogaard <i>12.00 uur Kind op Schoot, 16.00 uur Kliederkerk, 19.30 uur Taizé-viering</i>

Dinsdag 13-mrt	19.30 uur	Oecumenische vesper -Paaskerk
	20.15 uur	Avond met meditatie onder leiding van Nico Sjerps Meditatie komt voor in alle religieuze en spirituele richtingen. Deze avond heeft christelijke meditatie als uitgangspunt. We worden stil rond woord en tekst uit onze eigen traditie.
<i>Donderdag 15-mrt</i>	17.45 uur	<i>Buurttafel (reguliere activiteit)</i>
Zondag 18-mrt	10.00 uur	Vijfde zondag van de veertigdagentijd: Elia - ds. Gert Jan de Bruin Direct na afloop van de dienst brengen Linde Dorenbos, Eline Homburg, Roza Scherer en Tijmen Veltman songs uit Jesus Christ Superstar ten gehore.
Dinsdag 20-mrt	18.00 uur	Sobere maaltijd - St. Urbanuskerk (vooraf aanmelden)
	19.30 uur	Oecumenische vesper -St. Urbanuskerk
Donderdag 22-mrt	20.15 uur	Filmavond (onder voorbehoud)
Zaterdag 24-mrt	16.30 uur	Kinderactiviteit: Palmpasenstokken maken en aansluitend eten (tot 18.00 uur)
Zondag 25-mrt	10.00 uur	Zesde zondag van de veertigdagentijd: Jezus - ds. Marianne Bogaard De dienst begint met een Palmpasentocht door de kinderen. Tijdens en na de dienst worden delen uit het Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd door Fransje Christiaanse, Rianne Clerc en Esther van Leeuwen.
	12.00 uur	Agapè-maaltijd Het Griekse woord Agapè betekent vrij vertaald, 'liefde' en 'samenzijn met anderen'. De eerste christenen kwamen bij elkaar en brachten brood, wijn en lekkernijen mee om elkaar te ontmoeten, te vieren en te eten. Ook vandaag neemt iedereen iets te eten of te drinken mee en eten we met elkaar.

Stille Week

- In de Stille Week zijn diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag.
- Op Stille Zaterdag wordt tijdens de dienst het liturgisch muziekproject 'Kruiswoorden' uitgevoerd.
- Aansluitend is er een eenvoudig programma tijdens de Paasnacht.
- De Paasnacht wordt afgesloten met het gezamenlijk zien opgaan van de zon op Paasmorgen en daarna ontbijt.
- Op Paasmorgen zijn er twee diensten.

Donderdag 29-mrt	19.30 uur	Dienst Witte Donderdag - ds. Werner Pieterse
Vrijdag 30-mrt	19.30 uur	Dienst Goede Vrijdag - ds. Gert Jan de Bruin
Zaterdag 31-mrt	19.30 uur	Dienst Stille Zaterdag - ds. Marianne Bogaard Het liturgisch muziekproject 'Kruiswoorden' (teksten Gert Jan Slump en muziek Nico Ph. Hovius), geïnspireerd op de Kruiswegstaties van Gerard de Bruyne, wordt tijdens de dienst uitgevoerd door de koren Anthem, Alegria en de Cantorij, aangevuld met projectleden en musici o.l.v. Nico Ph. Hovius
	22.30 uur	Start programma Paasnacht
Zondag 1-apr	07.00 uur	Afsluiting Paasnacht - zonsopgang en ontbijt
	09.30 uur	Paasmorgen: Eerste dienst - ds. Gert Jan de Bruin
	11.00 uur	Paasmorgen: Tweede dienst, met jongeren en kinderen - ds. Werner Pieterse

- Alle activiteiten zijn in de Paaskerk (Augustinuspark 1). Alleen de vesper op 27 februari en de sobere maaltijd & vesper op 20 maart zijn in de St. Urbanuskerk (Noorddammerlaan 126).
- Voor de sobere maaltijden is aanmelden vooraf noodzakelijk. In de orden van dienst komt hiervoor een nadere aankondiging. Voor deze maaltijden wordt een bijdrage gevraagd.
- Voor de Agapè-maaltijd op 25 maart brengt iedereen iets te eten en drinken mee.
- Kijk in de orden van dienst, op de website en op de Facebookpagina voor de laatste informatie.