

GEMEENTESTARTZONDAG

15 SEPTEMBER 2019

PAASKERK AMSTELVEEN



Beeld van Bernini in Rome: David die een steen slingert naar Goliat

Als thema voor een zondag in september reikte het Landelijk Dienstencentrum aan: 'Een goed verhaal'. Vanmorgen een fragment uit het meest gedrukte boek uit de wereldliteratuur, de Bijbel en een fragment uit een boekje dat een goede tweede is: 'Le petit prince'.

Uitleg bij de schikking

Vandaag is het startdag: het begin van het nieuwe seizoen. De kerk waarin veel mensen actief zijn! De gemeente is een veelkleurige gemeente waar mensen samen komen, ieder met haar of zijn talenten. Velen van hen gebruiken deze om een taak te vervullen: mensen op te zoeken, diverse activiteiten te organiseren, leiding te geven enz. enz. De gemeente in haar veelkleurigheid wordt uitgebeeld voor de diverse bloemen en vele kleuren.

De bloemen staan in een paar schoenen die ons willen laten zien dat wij stappen kunnen doen naar de ander in en buiten de kerk. De stoel staat er om een plekje te bieden aan die ander of om zelf de plek te mogen innemen voor een ontmoeting. Het gaat om de onderlinge ontmoeting met de ander, de ander een gevoel van veiligheid in de buurt en in de kerk te bieden. Laten wij met vertrouwen het nieuwe seizoen ingaan en ons gesterkt weten door Gods Geest.

*Heer, open onze ogen, zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.*

*Heer, open onze oren, zodat wij luisteren naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal verteld.*

*Heer, open ons hart, zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die verdriet of pijn heeft.*

*Heer, zet onze voeten in beweging, zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die eenzaam is.*

*Heer, zeg en onze handen, zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.*

Medewerking:

Voorgangers: ds. Gert Jan de Bruin & ds. Werner Pieterse

Ouderling: Remon Vonk

Diaken: Geraldineke Licht

Voorlezer: Rina Ran

Muziek: Peter van Dongen & Leo Kramer

Koor: Paaskerkcantorij

VOORBEREIDING

Begroeting; terwijl de kaarsen worden aangestoken door de ouderling zingen we: "Nu een nieuwe dag ons wacht" (2x)

Johann Crüger

Nu een nieu - we dag ons wacht

bid - den wij: God, schenk uw kracht;

doe ons wo - nen in uw licht.

(gemeente gaat staan)

Moment van inkeer

Bemoediging en gebed van toenadering

- o. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
g. die hemel en aarde gemaakt heeft.
- o. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. het werk van zijn handen niet loslaat.
- o. Zie ons hier gekomen
g. om te gaan rond uw lieve Naam.
- o. Wees een oor voor onze gebeden,
g. trek ons in uw licht. Amen.

We zingen: *“Na een nacht van ongekende dromen”*

(uit: Op de vleugels van een lied; m. Th. Goedhart. koorbewerking Leo Kramer; cantorij vers 1 en 3; allen vers 2 en 4)



Na een nacht van on-ge-ken-de dro - men



zijn wij naar uw huis ge - ko - men,



in de hoop U te ont - moe - ten;



wach - ten stil of U zult groe - ten.

2. In die stilte wordt een web geweven,
dat het licht vangt en het leven,
en een woord, dat ons laat weten:
Ik zal jullie nooit vergeten.
3. Hoezeer weet U van ons diep verlangen,
open liggen onze gangen.
Als een boek zijn wij te lezen:
op uw vriendschap aangewezen.
4. Wees, o God, een oor voor de gebeden,
hoor het roepen om de vrede.
Kan uw licht het kwaad onttronen?
Komt U ooit nog bij ons wonen?

(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen

Gebed

Lofzang: *“Geprezen zij God”*

(Lied 150a: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2 en 4)

DE SCHRIFTEN, GESPRONKEN EN GEZONGEN

Gebed

Lezing: 1 Samuël 17:39-47

Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. 'Ik kan hier niet mee lopen,' zei hij tegen Saul, 'ik ben dat niet gewend.' En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand.

Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: 'Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?' En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 'Kom maar op,' zei hij, 'dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's.' 'Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,' antwoordde David, 'maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouden, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.'

We zingen: "Geef, Heer, de koning uwe rechten"

(Psalm 72: vers 1 en 4)

Lezing: 1 Samuël 17:48-54

Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Nu sprongen de Israëlieten en Judeeërs op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Saäraïm tot aan Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen; de wapens die hij hem had afgenomen legde hij in zijn tent.

We zingen: "Geef, Heer, de koning uwe rechten"

(Psalm 72: vers 6 en 7)

Overweging

Muziek

Over de kleine prins...

We zingen: "Dat is gezegend zijn" (t. S. Stoeckart; m. L. Kramer
1. sopraan/koor, 2. + gemeente)

Een veld vol bloe - men in al - le kleu - ren,
van groot en klein van oud en jong.
Al bloci - end daar in groc - ne wei - de
in lief - de om - zien naar el - kaar.
Ge - lo - ven en ver - trou - wen op die E - ne,
on - ze Her - der, on - ze Heer.
Dat is ge - meen - te zijn. Dat is ge - ze - gend zijn.

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden, na elke intentie: "Luister God"
(oorspr. t. en m. J.L. Bell en G. Maule)

Luis-ter God, luis-ter God, naar het roe-pen ach-ter de woor-den.
Jij al - leen kent ons hart en weet wat daar leeft.
Gij

Mededelingen

Inzameling van de gaven

We zingen (staande): *“God ga mee”* (t. Mirjam Wijers; m. Gert Biesta)

- c: Veilig bewaart dit huis de vrede, hier is het goede warm ommuurd.
Maar hoe brengen wij het buiten, in weer en wind, voorbij dit uur?

- a: God gaat mee, God die zich nooit verschanst,
houdt ons rechtop: zo maken wij een kans.

- c: Achter de deur wacht het gewone, dagelijks onbegonnen werk.
In de doordeweekse maalstroom staan onze dromen minder sterk.

- a: God gaat mee, met aandacht die niet slijt,
vangt onze blik: zo blijven wij erbij.

- c: Aarzelend staan wij op de drempel, ieder zoekt nu een eigen pad.
Als wij maar geen mens verliezen, niet uit het oog, niet uit het hart.

- a: God gaat mee, God zondert niemand uit,
wijst ons elkaar: zo komen wij vooruit.

- c: Als wij dan gaan en hardop durven wat hier in stilte is gedroomd,
hopen wij op nieuwe geestdrift, vuur dat met ons naar buiten stroomt.

- a God gaat mee, is vuur, is kracht, is God,
wakkert ons aan: waar wachten wij nog op?

Zegen, besloten met gezongen *“Amen”* (Lied 431b)

Welkom in de kerkzaal bij koffie/thee/limonade!

Paaskerkberichten 15 september 2019

Rondom de eredienst

Bestemming van de collecten

Toelichting op de 1^e collecte: **Een warm hart kost meer**

Vandaag collecteren van voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld, van beiden is minder beschikbaar. Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee?

Toelichting op de 2^e collecte: **Versterk de kerk in het Midden-Oosten**

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen, treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.

Opbrengst collecten 8 september

1 ^e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp	€ 409,52
2 ^e collecte: Kliederen in de kerk	€ 273,36

Agenda Kerkdiensten

- 22 sep ds. B. Kozijn
- 29 sep ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
- 6 okt ds. W. Pieterse
- 6 okt ds. P. de Bres, locatie Westwijk, 10.30 uur
- 13 okt ds. G.J. de Bruin
- 13 okt meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
- 20 okt ds. W. Pieterse
- 27 okt ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
- 3 nov ds. W. Pieterse
- 3 nov ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur

Startzondag

In het voorjaar is door de commissie herinrichting Paaskerk op de twee gemeente vergaderingen uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden tot nu toe. Er zijn schetsen getoond, die u ook in Present heeft kunnen zien. We willen onze kerk graag toekomstbestendig maken. Een wens die al veel langer leeft, is de kerkzaal geschikt te maken voor kleinere, intieme vieringen. Daarnaast zoeken we al heel lang naar een mooie plek voor een stilte- en/of gedachtenishoek. De commissie is bijgestaan door Pim van Dijk, architect die gespecialiseerd is in de (her)inrichting van kerken. Pim komt vandaag en zal direct aansluitend aan de dienst een presentatie geven waarin hij het ontwerp zal toelichten. Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Elly Merckel-Timmer

Dankbetuiging

Heel graag wil ik ieder hartelijk bedanken die mij de afgelopen twee maanden zoveel aandacht heeft geschonken door middel van post, bezoekjes, telefoontjes en mooie bloemen. Het heeft mij veel goed gedaan. Heel veel dank, Coby van den Broek-Manschot

De bloemen

Weet u iemand voor de bloemengroet: mail naar jany_steur@hotmail.com of bloemengroet@paaskerk-amstelveen.nl of evt. via telefoon: 020-643 68 48

Wijkdoelcollectes

Diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen, maar van de hele gemeente. Dat betekent dat iedereen in de gemeente een voorstel kan doen voor een Wijkdoelcollecte. Heeft u een idee, meld dat bij de voorzitter van de diaconie, Chris Aalbersberg (C_J_A@hotmail.com), graag met enige toelichting, of verwijzing naar een website; dan bespreken de diakenen het in hun vergadering.

AKTIE VRIJHEIDSBRIEF

Deze maand schrijven wij voor de 36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren uit de Verenigde Staten die op 17 januari 20018 is opgepakt omdat hij onder meer water uitdeelde aan migranten die via de woestijn de VS binnen willen. Zijn rechtszaak eindigde afgelopen juni zonder uitspraak, omdat de jury verdeeld was. Maar de aanklager besloot hem opnieuw te vervolgen. Warrens nieuwe rechtszaak begint op 12 november. Hij kan een celstraf van tien jaar krijgen. In de te schrijven brief roepen wij de autoriteiten van de Verenigde Staten op alle aanklachten tegen Scott Warren onmiddellijk in te trekken. De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop.

Onderhoud Paaskerk

Vanwege schilderwerkzaamheden zullen er vanaf dinsdag 10 september steigers bij de Paaskerk staan. Er zal alles gedaan worden om de overlast te beperken en de toegankelijkheid van de kerk te waarborgen.

Gespreksgroep van Damme

Op donderdag 19 september as. is er bij de familie van Damme, Oosteinderweg 583 te Aalsmeer een gespreksavond. Ds. Nieke Atmadja spreekt met ons over "Molukse kerk in de polder". Aanvang: 20 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Info: Ina Beers, tel. 6450277.

Aankondiging 45^e Rommelmarkt,

Zaterdag 21 september zal de 45^e rommelmarkt plaatsvinden. Van **10 tot 16 uur** bent u van harte uitgenodigd. We maken er weer een feestelijke dag van! Inleveren van spullen kan op **woensdag 18 september van 11 tot 20 uur**. De bijeenkomst voor medewerkers heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt nog intekenen om een paar uurtjes mee te helpen achter één van de kramen. De intekenlijst staat de komende tijd in het benedenhuis. Dit jaar is een belangrijk deel van de opbrengst bestemd voor de Voedselbank Amstelveen. We hebben de Voedselbank al eens eerder geholpen, maar ondersteuning blijft zeer welkom. Heeft u nog DE punten of zegels van het Stoepje, (de Bakkerij op de weekmarkt in het Stadshart) Wij kunnen die heel goed gebruiken om prijzen voor de bingo en het rad van avontuur te bestellen. U kunt ze afgeven bij één van de kosters. Alvast onze hartelijke dank!

Ontmoetingsmiddag donderdag 26 september

Op donderdag 26 september in de week van "Ontmoeten" organiseert de diaconie in de Paaskerk een ontmoetingsmiddag voor gemeenteleden en belangstellende Amstelveners. Onder het genot van thee en koffie met allerlei lekkere high-tea hapjes en een gezellig programma gaan we met elkaar in gesprek. Tijd: 14.30-17.00 uur.

Graag van tevoren aanmelden tot 22 september met aanmeldingsformulier (die liggen in het benedenhuis voor u klaar) of telefonisch bij Roeltje Mentink tel 020-4537148 of per email roeltje@fammentink.nl



**Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.**



Oecumenische ontmoetingsdag: *Kijken over muren heen*

Een kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland. Vrijdag 11 oktober van 11 tot 15 uur. (ontvangst om 10.30 uur) Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Alanstraat 185, Westzaan

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenzorg 'De Sluis' en Stichting Exodus Nederland de oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde...) kans?

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk als buddy van een (ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training 'Mijn kind en ik', ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangenen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer.

Aanmelden via onze website: <https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact>. In de [agenda](#) vindt u het uitgebreide programma.

Locaties

**Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(Paaskerkgemeente)**

**Locatie: Paaskerk (*iedere zondag*)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168**

**Locatie: Dagcentrum Westwijk (*elke 1^e zondag van de maand*)
Augusta de Witlaan 2, 1187 VH Amstelveen**