

DERDE ZONDAG VAN DE HERFST

6 OKTOBER AD 2019



De Grijze Boom (1911); een schilderij van Piet Mondriaan (1872-1944).
Bij Habakuk 3:17.

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. Werner Pieterse
Muziek : Leo Kramer

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom

De kaarsen op tafel worden aangestoken

Stilte

(gemeente gaat staan)

We zingen: *“Welzalig wie de rechte wegen gaan”*

(Psalm 119: vers 1 en 3)

Onze hulp

Als lied op de drempel: *“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”*

(Lied 275: vers 1 t/m 5)

(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen

Kyriegebed

Loflied: *“De trouw en goedheid van de Heer”*

(Lied 207: vers 1 t/m 4)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: *Habakuk 3:9-19*

U haalt uw boog tevoorschijn, op uw bevel zoeven de pijlen, sela met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst, een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem, ze strekt haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksemt, trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde, volken vertrappt u in toorn. Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wetteloze slaat u stuk, u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. sela Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan om mij te breken, het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden, door het schuim van grote wateren. Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.

We zingen: *“Zal er ooit een dag van vrede”*

(Lied 462: vers 1 t/m 5)

Lezing: *Lucas 17:1-10*

Tegen zijn leerlingen zei hij: 'Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf! Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: "Ik heb berouw," dan moet je hun vergeven.' Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: 'Geef ons meer geloof!' De Heer zei: 'Als jullie geloof hadden als een mosterzadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: "Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!" en hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: "Ga maar meteen aan tafel"? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: "Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken"? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: "Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan."'

We zingen: *"Wat vraagt de Heer nog meer van ons"*

(Lied 992: vers 1 t/m 4)

Preek

Muziek

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gedachtenis, besloten met (Lied 961)

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Aandachtspunten & Inzameling van de gaven

Slotlied: *"Zou ik niet van harte zingen"*

(Lied 903: vers 1, 2, 5 en 6)

Zegen, besloten met gezongen *"Amen"* (anoniem)

Welkom in het Benedenhuis bij koffie/thee/limonade!

Medewerking:

Voorganger: ds. Werner Pieterse
Ouderling: Aukje Feenstra
Diaken: Robert Klaassen
Voorlezer: Ada van Puffelen
Muziek: Leo Kramer

Paaskerkberichten 6 oktober 2019

Rondom de eredienst

Bestemming van de collecten

Toelichting op de 1^e collecte: **Bende jongeren opgeleid tot topkok in Colombia**
(Kerk in Actie-Wereldvoedseldag)

In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. 60 kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

Toelichting op de 2e collecte: **Leren door ontmoeting en dialoog** (Kerk en Israël)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Opbrengst collecten 29 september

1 ^e collecte: Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië	€ 344,87
2 ^e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente	€ 260,80

Agenda Kerkdiensten

13 okt ds. G.J. de Bruin
13 okt meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
20 okt ds. W. Pieterse
27 okt ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
3 nov ds. W. Pieterse
3 nov ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
3 nov meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
10 nov ds. A. Geudeke
17 nov afscheidsdienst ds. G.J. de Bruin

Wijkdoelcollectes

Diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen, maar van de hele gemeente. Dat betekent dat iedereen in de gemeente een voorstel kan doen voor een Wijkdoelcollecte. Heeft u een idee, meld dat bij de voorzitter van de diaconie, Chris Aalbersberg (C_J_A@hotmail.com), graag met enige toelichting, of verwijzing naar een website; dan bespreken de diakenen het in hun vergadering.

De bloemen

Weet u iemand voor de bloemengroet: mail naar jany_steur@hotmail.com of bloemengroet@paaskerk-amstelveen.nl of evt. via telefoon: 020-643 68 48

Dankbetuiging aan de gemeente

Graag wil ik u hartelijk dankzeggen voor de prachtige bos bloemen, ontvangen voor mijn verjaardag. Ik was blij verrast. Sarie Brakman

Lezingenreeks in de Titus Brandsmakerkerk

In de Titus Brandsmaparochiekerk wordt ook dit najaar een lezingenreeks georganiseerd rond het thema "Ik en mijn God". **Woensdag 9 oktober** komt Andries Knevel, EO-televisiemaker, langs om te spreken over ziekte en lijden. Op 23 oktober zal deken Ambro Bakker spreken over de sacramenten, de 'scharnierpunten' in ons leven. Op woensdag 6 november zullen Gerard van Tillio en Eugène Brussee ingaan op de veranderingen in de kerk sinds 1960 en de betekenis voor gelovigen. Locatie is telkens de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmaparochiekerk (Westelijk Halfroond 1, 1183 HN Amstelveen). De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Vraag het de notaris: het geeft rust te weten dat alles geregeld is

Wat leg je wel en wat leg je niet bij de notaris vast? Je weet wel wat je wilt in gewone mensentaal, maar hoe regel je dat formeel? Samen met de Protestantse Kerk Amsterdam organiseren we een algemene voorlichtingsbijeenkomst met notaris mr. Jaap van Zaane en Henk van Silfhout over vragen die spelen rondom het vastleggen van notariële zaken rondom uw laatste wil. Deze bijeenkomst is op **woensdag 9 oktober** van 15.00-17.00 uur, in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX in Amsterdam (drie minuten lopen vanaf Station Zuid). Om een indruk te krijgen van het aantal deelnemers is opgave gewenst maar het hoeft niet. Opgeven kan bij het Kerkelijk Bureau, 020 - 641 36 48 (di t/m do tussen 9.00 en 12.30 uur) of per e-mail aan kerkelijkbureau@pga-b.nl

'Vrouw en Geloof' en Inspiratie

Deze gesprekskring van vrouwen (18-99 jaar), gelovig, twijfelend en ongelovig, start op **donderdag 10 oktober**. Vrouwen die - al meer dan 30 jaar - inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen komen van oktober tot en met mei maandelijks samen in de Kruiskerk. Het thema voor dit jaar is 'ouderdom en spiritualiteit'. Dit komt terug in een programma o.a. via een boek als van Herman Andriessen *De tijd te vriend houden*. Data: donderdag 10/10, 14/11, 9/1, 13/2, 12/3, 2/4 en 14/5. Aanvang 20.00 uur. Deze activiteit uit het 'bovenwijkse' programma *Leren en bezinnen* in lezingen en kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en alle andere belangstellenden. Meer informatie bij: Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com of Marijke Touw, 020 - 645 60 31 marijketouw@hotmail.com

Gebedsgroep

Wilt u de bijeenkomst van zang, bijbellezing en gebed een keer meemaken? Dan bent u van harte welkom op: **woensdag 9 oktober** van 19.00 tot 20.30 uur in het Beneden huis van de Paaskerk. Informatie : Freja Slot-Koelbloed tel. 020-6455948/ 06-46053626. Email: freja.koelbloed@gmail.com

Leeskring: Waar ik je zoek

Woensdag 2 oktober start de leeskring *Waar ik je zoek*. Het 2^e boek van Werner Pieterse: *Waar ik je zoek* verscheen afgelopen jaar. Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbelverhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld. Het boek wordt 'langzaam' gelezen in drie avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek over vooraf gelezen passages. Deze activiteit uit het 'bovenwijkse' programma *Leren en bezinnen* in lezingen en kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en alle andere belangstellenden. Weet u welkom op **woensdag 16 en 30 oktober**, van 20.00 tot 21.30 uur in de Paaskerk. Meer informatie bij ds. Werner Pieterse, dsbieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Wereldwinkel

Op **zondag 13 oktober** (diaconale zondag) is de wereldwinkel weer aanwezig in het benedenhuis. Er kan tegenwoordig ook met PIN betaald worden.

Bezielde taal voor de betrokken lezer

Leest u graag? Wist u dat samen lezen nog leuker is? Op **donderdag 17 oktober** start de kring literatuur om 15.00 uur in de Paaskerk. Besproken wordt de roman *Het vloekhout* van Johan de Boose. Het is de bedoeling dat u deze roman vooraf heeft gelezen.

Leiding Gert Jan de Bruin, 020-645 06 16, dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl.

Buurttafel Paaskerk donderdag 17 oktober

Zin om met mensen uit de buurt te eten? Om aan tafel met elkaar in gesprek te gaan? Hoe gezellig kan dat zijn? Op donderdag 17 oktober bent u weer van harte welkom in de Paaskerk. Voor een kort woord voorafgaand aan de maaltijd is de nieuwe burgermeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, uitgenodigd. Hij wil kennismaken met ons en wij met hem. En u weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus nodig iemand uit om mee te komen!

Waar: Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen
Tijd: inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond 18.00 uur
Kosten: € 7,- voor een (vegetarisch) maaltijd met dessert en iets te drinken
Opgeven bij: Jacqueline Meij uiterlijk maandag 14 oktober voor 20.00 uur
06-48750078, e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
Info: Jacqueline Meij, 06-48750078

Kring poëzie

In oktober ga ik weer van start met de kring poëzie. Drie donderdagen komen we bijeen: 31 oktober, 30 januari en 26 maart, telkens van 15.00 - ca. 16.30 uur in het benedenhuis van de Paaskerk. We lezen en bespreken samen gedichten die ter plaatse worden uitgedeeld. Wilt u meedoen, ook als u afgelopen seizoen aanwezig was (!), graag opgeven bij Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl of 020-6471098. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.



Bericht van de koster

Elke zondag is er voor u in ruime mate koffie en thee met een koekje erbij. Uiteraard moet dit worden ingekocht en dat komt ten laste van de wijkkas.

Wij vragen van u een kleine bijdrage voor de koffie en daarvoor staan er spaarvarkens op de bar. Doet u mee? Graag!!

Afscheid ds. Gert Jan de Bruin

Na elf jaar verbonden te zijn geweest aan de Protestantse gemeente Amstelveen Buitenveldert, waarvan vijf jaar als predikant van de Handwegkerk en zes jaar van de Paaskerkgemeente gaat ds. Gert Jan de Bruin met emeritaat. Ter gelegenheid hiervan willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst met Kees van der Zwaard op woensdagavond 13 november. Hij zal zijn theatermonoloog "Wie ben ik" over Bonhoeffer spelen. Deze voorstelling wordt hem door de kerkgemeenschap aangeboden en we willen dan ook graag alle gemeenteleden hiervoor van harte uitnodigen. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar en om 20.15 uur zal de voorstelling beginnen. Na de voorstelling is er een informele bijeenkomst in het benedenhuis van de Paaskerk.

Op zondag 17 november neemt ds. Gert Jan de Bruin afscheid van de Paaskerkgemeente. In deze dienst van Woord, Zang en Muziek gaat hij zelf voor, de aanvangstijd is 10.00 uur.

Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau, als u hieraan wilt meedoen, kunt u uw bijdrage overmaken op NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van "afscheidscadeau Gert Jan de Bruin". Ds. Gert Jan de Bruin wil het geld graag besteden aan een bijdrage voor een reis naar Assisi. **Ds. Gert Jan de Bruin zouden we ook graag willen verrassen met een boek met herinneringen van gemeenteleden. Daarom vragen we u om een A4tje te maken met een herinnering. Bijvoorbeeld een gedicht, anekdote, tekening, liedje of iets dergelijks. Indien mogelijk graag met een kleine foto erbij.**

**Dit A4tje kunt u in de consistorie in het postvakje van de voorzitter doen tot uiterlijk 3 november.
Alvast bedankt voor uw moeite.**

Namens de Paaskerkgemeente
Esther Velten, Inke Otting en Elly Merckel-Timmer

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.



Orde van dienst en Paaskerkberichten per email

U kunt zich inschrijven voor het wekelijks per email ontvangen van de orde van dienst, inclusief Paaskerkberichten, via de link rechtsonder op de voorpagina van de website van de Paaskerkgemeente:

www.paaskerk-amstelveen.nl

Facebook

www.facebook.com/Paaskerk/

Hier vindt u alle info over activiteiten en foto's en video's van de activiteiten van de afgelopen perioden in en rond de Paaskerk.

Mededelingen

Deze kunt u opgeven via liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
Graag uiterlijk woensdag 17 uur voor de volgende zondag

Kerkdienst gemist?

Kerkdienst gemist of niet in staat naar de kerk te gaan?

Via <http://kerkdienstgemist.nl> & Noord-Holland → Amstelveen → Paaskerk kunt u de dienst live of later volgen.

Kerkwebradio

Heeft u geen internet en bent u niet in staat om naar de kerk te gaan?
Meld u dan aan voor kerkwebradio, zodat u de dienst (audio) live kunt volgen.

Aanmelden kan via het kerkelijk bureau op:
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.30 uur,
020 - 641 36 48

Locaties

Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(Paaskerkgemeente)

Locatie: Paaskerk (*iedere zondag*)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168

Locatie: Dagcentrum Westwijk (*elke 1^e zondag van de maand*)
Augusta de Witlaan 2, 1187 VH Amstelveen
Website: www.paaskerk-amstelveen.nl